



vrijdag 4 maart 2011



Als weken heerste er op school en in de verschillende lokalen een gezonde spanning. Leerkrachten, ouders en natuurlijk de kinderen waren druk in de weer met papier, karton, verf en gordijntjes. In de bovenbouw ontstonden groepjes die samen na schooltijd druk bezig waren met hun creatie. Eindelijk brak dan de langverwachte vrijdag aan. Gelukkig was het weer dit jaar geen spelbreker en zo kon het gebeuren dat er weer een bonte stoet door de straten rond het Sint Maartenplein trok.

Per grote groep, kleine groep of individueel, was er weer prachtig werk geleverd. Natuurlijk was het motto duidelijk terug te vinden. Zo'n beetje alles stond op zijn kop.

De juryleden hadden het dan ook erg moeilijk om hun prijzen toe te kennen. Iedereen zag er immers prachtig uit en deed erg zijn best zo leutig mogelijk te zijn. De muziek van de schoolband en uit de mega boxen van meneer Stan zorgden voor een vrolijke noot.

Via huize Elizabeth ging de optocht naar café de Roos waar de kinderen nog een beetje konden dweilen en waar ze een wel verdiende versnapering kregen.

Uitslag optocht:

Enkelingen: groep 1 / 2a: Suzy Le Grand
 Groep 1 /2b: Rosalie Nuiten
 Groep 3: Dion van Drunen
 Groep 4: Chiel v.d. Gaag
 Groep 5: Sanne Kats
 Groep 6: Heavenly Brand
 Groep 7: Sanne
 Groep 8: Bram v.d. Gaag

Paren: Iris en Elise

 Ayana en Danielle

Marith, Sjouke, Fleur, Romy en Emmy
Bjorn, Colin en Fayaaz.

De groep van juf Lia won de Spinool van de onderbouw en bij de bovenbouw werd hij gewonnen door groep 7.

Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen,!!!



en

een fijne vakantie