



Carnaval

in
groep 3



Al enkele weken zijn de kinderen bezig , met de hulp van verschillende moeders, weer iets moois voor de optocht te maken. Het motto bood behoorlijk wat mogelijkheden... Gelukkig waren de kinderen enthousiast en creatief en binnen de kortste tijd was er een eerste opzet gemaakt. In de weken daarna werden deze alleen vervolmaakt.

Dinsdag 1 maart gingen we bij de “echte” bouwers kijken, hoe zij zich voor de optocht klaar maakten. Gastvrij werden we ontvangen en namen de mannen en vrouwen alle tijd om ons alles te laten zien. De wagens van het Vagevuur en de Waterstraat waren nog lang niet klaar maar we konden al wel zien dat ze prachtig werden. Ook konden we nog stiekem een

kijkje nemen bij de nieuwe prinsenwagen waar al meer dan 20 jaar aan gebouwd wordt.



Op school werd de laatste hand gelegd aan de maskers. Liedjes en dansjes werden geoefend. Vrijdagmorgen werden de kinderen nog prachtig geschminkt, en toen brak eindelijk de middag aan en begon de langverwachte optocht. Langs de kant stonden vele trotse ouders en grootouders om de kinderen te bewonderen en aan te moedigen. Af en toe werden er mensen uitgenodigd groep 3 ook nog eens op z'n kop te zetten, en dat lukte best.



Tot slot konden we nog gezellig een beetje dweilen waarna we konden beginnen aan een welverdiende vakantie.

